

Οι αναμνήσεις των μαθητών και μαθητριών από το μαγευτικό ταξίδι της Περιβαλλοντολογικής Ομάδας του Σχολείου μας.



- Στις 31 Μαρτίου πήγαμε εκδρομή με την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας στα Τρίκαλα! Ο καιρός ήταν καλοκαιρινός και ηλιόλουστος. Μου έκανε εντύπωση το Κ.Π.Ε Δραπετσώνας που επισκεφθήκαμε και παρακολούθησαμε ένα πρόγραμμα με μια πάρα πολύ συμπαθητική κυρία αλλά και η συνέντευξη που πήραμε από ντόπιους σχετικά με τις συνήθειές τους απέναντι στο περιβάλλον. Αναχωρήσαμε για Τρίκαλα κι εκεί πήγαμε στα Μετέωρα, στο τοξωτό γεφύρι, στο Περτούλι, στη λίμνη Πλαστήρα, στους καταρράκτες στην Ελάτη κλπ. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η επίσκεψη μας στα Μετέωρα, διότι το τοπίο ήταν μαγευτικό και ενδιαφέρον! Μου έκανε επίσης εντύπωση πόσα δάση και πόσα ανθισμένα δέντρα υπάρχουν εκεί. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία για να περάσουμε χρόνο στη φύση ανακαλύπτοντας την ομορφιά της αλλά και μαθαίνοντας πώς να την προστατέψουμε από τα σκουπίδια και τις κακές συνήθειες που έχουμε εμείς. Τέλος επισκεφθήκαμε το μουσείο Τσιτσάνη, όπου μάθαμε για τη ζωή του και το μουσικό του ταλέντο. Αυτό μας δίδαξε να μην τα παρατάμε όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο μας. Ευχαριστούμε τους συνοδούς μας για αυτή την εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη! (Μ.Μ. Γ3)
- Στις 31 Μαρτίου αναχωρήσαμε μετά το Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας με προορισμό τα Τρίκαλα. Αν και φτάσαμε αργά το βράδυ δεν διστάσαμε να βγούμε και να εξερευνήσουμε την όμορφη αυτή πόλη. Τη δεύτερη μέρα επισκέφτηκαμε τα Μετέωρα, την Πύλη Τρικάλων, το τοξωτό γεφύρι τα οποία ήταν μοναδικά αξιοθέατα. Το βράδυ πήγαμε στο μουσείο Τσιτσάνη στο οποίο μάθαμε πολλά για τη ζωή του. Την τελευταία μέρα είδαμε τη λίμνη Πλαστήρα και εντυπωσιάστηκα με την ομορφιά της. Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή που

σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλλίτσα και την κυρία Τσιάμου επειδή χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αυτήν την μοναδική εμπειρία. (Κ.Μ. Γ3)

- Στις 31/3-4/4 επισκεφτήκαμε με την περιβαλλοντική ομάδα την υπέροχη πόλη των Τρικάλων! Αυτή η εκδρομή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη φύση και να απολαύσουμε τα μοναδικά της μέρη. Αξέχαστα θα μου μείνουν τα Μετέωρα, η Πύλη Τρικάλων, το τοξωτό γεφύρι, η λίμνη Πλαστήρα, το σπουδαίο μουσείο του Τσιτσάνη και τα πεντανόστιμα φαγητά της πόλης. Όλα τα αξιοθέατα ήταν εκθαμβωτικά. Ήρθαμε σε επαφή με φυσικά τοπία και με τη βοήθεια των υπέροχων καθηγητών που μας συνόδευσαν έζησα μια αξέχαστη εμπειρία! (Ε.Ο. Γ3)
- Την Κυριακή 31 Μαρτίου αναχωρήσαμε στο λιμάνι για να επισκεφτούμε μια υπέροχη περιοχή, τα Τρίκαλα! Ήταν μία εμπειρία ζωής, όπου ενωθήκαμε όλοι με την φύση! Είδαμε τοπία που δεν τα βλέπουμε συχνά όπως στην πύλη των Τρικάλων και τον καταρράκτη, ένα από τα ομορφότερα τοπία που έχω δει. Επίσης επισκεφτήκαμε τη λίμνη Πλαστήρα, ένα τεχνικό θαύμα, που έφτιαξε ο άνθρωπος, μια τεράστια λίμνη... Γενικά ήταν μία τέλεια εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη για πάντα! Μια μαγευτική εμπειρία! (Κ. Π. Γ3)
- Οι εντυπώσεις μου για την εκδρομή στα Τρίκαλα, μαζί με την περιβαλλοντική ομάδα είναι οι εξής: αρχικά, μαγεύτηκα από τα ωραία φυσικά τοπία, όπως τα ψηλά βουνά που ήταν καλυμμένα με πράσινο, όμορφα δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. Μου άρεσε επίσης, το τοξωτό γιοφύρι, που είχε πεντακάθαρο νερό και η ιστορία του. Επιπλέον, απόλαυσα την επίσκεψη μας στην βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά. Τέλος, αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον περισσότερο ήταν τα Μετέωρα, ήταν μία αξέχαστη εμπειρία που ελπίζω να μπορέσω να ξαναζήσω κάποια στιγμή !!! (Ι.Ν. Γ3)
- Αρχικά, ξεκινήσαμε με το λεωφορείο από τον Άγιο Νικόλαο και κατευθυνθήκαμε στο λιμάνι Ηρακλείου, έπειτα στις καμπίνες μας και κοιμηθήκαμε. Ξυπνήσαμε, πήραμε το λεωφορείο και παρακολούθησαμε ένα πρόγραμμα στο ΚΕΠ Δραπετσώνας και ξεκινήσαμε για τον προορισμό μας στα Τρίκαλα, αλλά κατά διαστήματα σταματούσαμε για να φάμε κάτι. Ύστερα που φτάσαμε στο ξενοδοχείο τακτοποιηθήκαμε και βγήκαμε για βραδινό. Όλα ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Η κυρία Μαρία Τσιάμου, ήταν πολύ καλή και ευγενική μαζί μας, όπως και ο Κύριος Νικόλαος Καλλίτσας. Θα ήθελα πολύ να ξαναζήσω μια τέτοια εμπειρία στο μέλλον. (Γ.Φ. Β3)
- Η εμπειρία της εκδρομής ήταν απίθανη. Οι συνοδοί ήταν καλοί όσο πιο καλοί μπορούσαν να είναι μαζί με τον κύριο οδηγό! Κανόνισαν να πάμε σε πολλά μέρος όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας, τη λίμνη Πλαστήρα, τα Μετέωρα, γραφικά χωριά, τοξωτό γεφύρι, βυζαντινή εκκλησία. Όλα αυτά αποτέλεσαν στιγμές από μια φανταστική εμπειρία. Οι εμπειρίες αυτές θα μου μείνουν αξέχαστες και θα ήθελα πολύ να τις ξαναζήσω. (Δ.Σ. Β3)
- Η εμπειρία ήταν τέλεια ειδικά με τους συνοδούς μας την κυρία Τσιάμου και τον κύριο Καλλίτσα, που έφτιαξε το πρόγραμμα. Μαζί τους επισκεφτήκαμε διάφορα αξιοθέατα όπως το τοξωτό γεφύρι, την Πόρτα Παναγιά, το Κ. Π. Ε. Δραπετσώνας, τα Μετέωρα και το μουσείο του Τσιτσάνη. Το αγαπημένο μου ήταν η Πόρτα Παναγιά, που ήταν μία Βυζαντινή εκκλησία, που ο τύπος της ήταν σταυροειδής με τρούλο. (Σ.Α. Β3)
- Περάσαμε πολύ ωραία στα Τρίκαλα, έκανε πολύ καλό καιρό και πήγαμε σε πολλά ενδιαφέροντα μέρη. Κάναμε και μάθαμε πολύ ωραία πράγματα με την περιβαλλοντική ομάδα και θα το ξανακάναμε σίγουρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας την κυρία Τσιάμου, τον κύριο Καλλίτσα και τον κύριο Χρήστο, τον οδηγό μας, για το

ενδιαφέρον τους και τις γνώσεις που μας έδωσαν αυτές τις τρεις μέρες και γενικότερα στο σχολείο μου! (Μ.Γ. Β3)

- Καταρχάς η εκδρομή μας στα Τρίκαλα ήταν πάρα πολύ συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, έκανα πράγματα και πήγα σε μέρη που ήταν απίστευτα μοναδικά! Βέβαια αρκετά πράγματα με εντυπωσίασαν με την πρώτη ματιά όπως η λίμνη Πλαστήρα με τα γαλανά νερά, τα Μετέωρα με το φανταστικό τους ύψος και φυσικά η τοξωτή γέφυρα που πήγαμε. Εξερευνούσαμε και ένα καινούργιο τόπο σε αυτό το μέρος και πολλά άλλα που το κάθε ένα είχε μοναδική σημασία. Επίσης μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση ότι ο κόσμος στην πόλη των Τρικάλων κυκλοφορεί παντού με ποδήλατα. Παρά την πολλή ώρα στα λεωφορεία ήτανε μία μοναδική εμπειρία. Βέβαια να πούμε και για τους καθηγητές μας την κυρία Τσιάμου και τον κύριο Καλλίτσα που μας άντεξαν και ήτανε αρκετά καλοί μαζί μας! (Μ.Μ. Β3)
- Την προηγούμενη Κυριακή ξεκίνησε ένα ευχάριστο και παράλληλα εποικοδομητικό ταξίδι μας στα Τρίκαλα. Η εκδρομή είχε κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Την Κυριακή επιβιβαστήκαμε στο καράβι, όπου περάσαμε ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι. Συνεχίσαμε τις διακοπές μας τη Δευτέρα και επισκεφτήκαμε το Κ. Π. Ε. Δραπετσώνας, όπου μιλήσαμε για τους φυσικούς πόρους και πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε με μέτρο. Την επόμενη μέρα επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας, για να φτάσουμε στα μαγευτικά Μετέωρα. Εκεί συναντήσαμε ένα μαγικό τοπίο, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό αξιοθέατο χάρη στα επιβλητικά μοναστήρια του και στη φυσική ομορφιά των βράχων. Η επόμενη επίσκεψή μας ήταν το περίφημο τοξωτό Γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα μήκους 67 μέτρων. Αμέσως μετά επισκεφτήκαμε την Βυζαντινή Εκκλησία της Πόρτας Παναγίας. Εκεί με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα δύο περίφημα ψηφιδωτά του. Μετά περιηγηθήκαμε στα γραφικά χωριά των Τρικάλων, Πετρούλι και Ελάτη. Μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα το πράσινο που επικρατούσε παντού. Το απόγευμα πήγαμε το Μουσείο Τσιτσάνη, όπου πληροφορηθήκαμε για τη ζωή και το έργο αυτού του μοναδικού καλλιτέχνη. Η τελευταία μας μέρα ήταν στη λίμνη Πλαστήρα. Μια τεχνητή λίμνη, αλλά με απεριόριστη ομορφιά! Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που ποτέ δεν θα ξεχάσω! (Ε.Κ. Γ3)
- Η εμπειρία μου στα Τρίκαλα σε γενικές γραμμές ήταν υπέροχη, καθώς επισκεφτήκαμε πολλά μαγευτικά μέρη και είδαμε μερικά απίστευτα τοπία, όπως μια φαινομενικά ατελείωτη θάλασσα ελάτων, τα Μετέωρα, καθώς και τις υπέροχες εκκλησίες, μα και ένα τοξωτό γεφύρι που ήταν λες και άγγιζε τον ουρανό. Εκτός αυτών, φάγαμε πολύ καλό φαγητό και επισκεφτήκαμε μια παλιά βυζαντινή εκκλησία. Επιπλέον, παρακολούθησαμε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που απαιτούσε να βγούμε από τη θεωρία και να αυτενεργήσουμε παίρνοντας συνεντεύξεις. Επίσης, πήγαμε στο μουσείο Τσιτσάνη όπου μάθαμε για τη ζωή του μα και την απίστευτη συνεισφορά του στη μουσική. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θαύμασα περισσότερο σ' αυτήν την εκδρομή ήταν η αφοσίωση μα και η προσπάθεια των συνοδών μας, για να έχουμε εμείς αυτές τις απίστευτες αναμνήσεις για πολλά χρόνια που θα έρθουν... (Θ.Α. Γ1)
- Στην εκδρομή μας στα Τρίκαλα περάσαμε πάρα πολύ ωραία, είδαμε πολλά και όμορφα μέρη στην γύρω περιοχή και πήραμε καινούριες γνώσεις από τα αξιοθέατα και γενικότερα την ιστορία του τόπου. Πάνω απ' όλα όμως ήμασταν μια ωραία παρέα και περάσαμε ποιοτικά τον χρόνο μας. Πιο πολύ απ' όλα μου άρεσε στο Χωριό Πετρούλι με το δάσος, τα ποτάμια, το πανέμορφο τοπίο και την θέα. (Μ.Κ. Γ2)
- Ήταν μια τέλεια εμπειρία που πρέπει να ξαναζήσεις, ήταν μοναδική και αξέχαστη. Εμένα μου άρεσε περισσότερο τη δεύτερη μέρα που είχαμε πάει στα Μετέωρα και γνώρισα πολλά καινούργια πράγματα που δεν είχα ξαναδεί. Μου άρεσε επίσης ο τρόπος που μας

ξεναγούσαν στο μουσείο Τσιτσάνη . Αν μου ξαναδινόταν η ευκαιρία θα πήγαινα, ήταν απλώς υπέροχα!!! (Ρ.Α. Β3 )

- Στα Τρίκαλα πέρασα υπέροχα, επειδή ήμασταν όλοι μαζί με τους καθηγητές με την κυρία Τσιάμου και τον κύριο Καλλίτσα και πήγαμε στα Μετέωρα, πήγαμε στην τοξωτή γέφυρα, στη λίμνη Πλαστήρα. Όταν φτάσαμε στα Μετέωρα ήταν υπέροχο δεν είχα ξαναπάει, δεν μπορούσα να εκφράσω τη χαρά μου, ήταν υπέροχο! Θα ήθελα να ξαναπάω! Είδαμε έναν καταρράκτη και στο μουσείο του Τσιτσάνη μάθαμε πότε και πώς έζησε. Ήταν υπέροχο, βγήκαμε και φάγαμε μαζί σε ταβέρνα και στο ξενοδοχείο καθόμασταν και παίξαμε, και άλλα πολλά. Θα ήθελα να ξαναπάω σε όλα αυτά τα μέρη. (Μ.Σ., Γ2)
- Ήταν τέλεια, δεν έχω λόγια για την κυρία Τσιάμου και τον κύριο Καλλίτσα. Μου άρεσε πολύ το Κέντρο Περιβάλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας, γιατί πήραμε συνέντευξη από κατοίκους της περιοχής. (Π.Γ. Β1)